



## **Brief naar aanleiding van het geweld in de avond en nacht in Rotterdam, 27 januari. 2021**

Deze brief is een oproep om te stoppen met het avondlijk geweld in Rotterdam, sinds een avondklok werd ingesteld op 23 januari. Een oproep namens de kerken, synagogen, moskeeën en andere levensbeschouwingen in onze stad.

Die avondklok is voor sommigen de druppel van ergernis over alle beperkingen die we ons als samenleving moeten laten welgevalen. Die beperkingen zijn er om te voorkomen dat mensen ziek worden. Op plaatsen waar die maatregelen worden geminacht en verwaarloosd, piekt het aantal besmettingen, dat zie je over de hele wereld, ook in ons land. Het valt ook niet mee, zo weinig perspectief voor de toekomst, en het vaccineren duurt langer dan verwacht.

Maar, waar is al dat geweld goed voor, al dat getreiter van politiemensen en zorgpersoneel. Waarom dat kapot maken van fiets, brommer, auto, winkel of woning van andere burgers in de stad. Waarom slopen we de leefwereld van anderen en onszelf?

Van alle schepselen op onze aarde zijn wij mensen de enigen die in staat zijn onze eigen leefwereld kapot te maken. Wij verbazen ons dat het in dit geval gepaard met zelfdestructie en het ingooien van de eigen en andermans glazen. In het geval van de ondernemers letterlijk.

Het Convent van Kerken, waarin alle kerken in hun vele kleuren van onze stad mee doen, samen met de synagogen, en samen met de moskeeën en de andere levensbeschouwingen in Rotterdam roepen onze stad op: doe niet! Je hoeft niet religieus te zijn om te willen geloven in een stad waar we samen veilig en zonder angst met elkaar kunnen leven.

Dus is onze oproep, blij thuis, die paar weken nog dat de avondklok duurt. Help zo mee het aantal besmettingen te laten dalen, en stop het vernielen van onze stad. We willen we toch niet zo bekend worden in de wereld: Rotterdam, de stad die zichzelf stuk maakt!?

Stop het geweld en praat met de mensen die invloed kunnen hebben op de geweldplegers.

Namens het Convent, Skin, Spior, Plaform Levensbeschouwing en Religie

Ds Bert Kuipers, voorzitter Convent

Rabbijn Albert Ringer, Convent

Karin de Schipper, SKIN

Mohammed Bouimj, Spior

Dorine Cleton, voorzitter Platform L&R