



Wat deed het Convent der Kerken Rotterdam in 2020, en wat doen we in 2021 en 2022

Het Convent der Kerken functioneert als Raad van Kerken voor de gezamenlijke kerken van Rotterdam. Anders dan in de meeste andere plaatsen denkt ook Joods Rotterdam mee in dit orgaan.

Het Convent bestaat uit vertegenwoordigers van alle kerkelijke stromingen in Rotterdam, zowel de oude kerken, als ook de SKIN kerken. Het Convent staat in contact met het Spior, het Platform Levensbeschouwing en Religie én maatschappelijke instellingen als Samen010 en Mara.

Het Convent probeert samen met anderen initiatieven te ontplooiën, gemeenschappen met elkaar in contact te brengen en verder functioneert het Convent als formeel aanspreekpunt voor de overheid.

De corona-pandemie is ook aan Rotterdam en de kerken van onze stad niet ongemerkt voorbij gegaan. Wezenlijk voor kerk-zijn is het onderling contact. En dat contact bleek gevaarlijk te kunnen zijn. veel activiteiten konden geen doorgang vinden, waardoor vooral kwetsbare mensen getroffen werden. Het Convent hoopt in de loop van dit jaar 2021 weer mee te kunnen werken met de uitvoering van activiteiten.

Het bestuur van het Convent komt zesmaal per jaar bijeen om met elkaar te spreken over de ontwikkelingen in de stad én te bezien waar we ondersteuning kunnen bieden. Tijdens de pandemie waren deze vergaderingen vaak digitaal van aard, maar zodra het verantwoord was ontmoetten we elkaar live.

Tussendoor is er digitaal een zeer geregeld onderling contact naar aanleiding van ontwikkelingen in kerk en samenleving. We houden de vinger aan de pols om te reageren wanneer ergens in de stad of in de wereld iets gebeurt dat vraagt om een reactie vanuit kerken en synagogen. We onderzoeken de mogelijkheid om dat met nog andere partners in de stad te gaan doen.

Laurentiusdag



Elke twee jaar vindt in Rotterdam de zgn. Laurentiusdag plaats, genoemd naar de patroon van onze stad, Laurentius. Een welvoorzien en feestelijke maaltijd voor mensen die leven in de wereld van de Voedselbank. Ze worden bediend door mensen die aan de andere kant van de welvaart-grens leven. De Laurentiusdag is uitgegroeid tot een 'event' met een welhaast iconisch karakter. De gezamenlijke kerken in Rotterdam, met hulp van bedrijfsleven, organiseren om de twee jaar deze dag. Vanwege de pandemie is deze dag uitgesteld naar oktober 2022. Voor het najaar van 2021 wordt gezocht naar een bescheiden activiteit om de aandacht voor deze dag wakker te houden. De werkgroep die dit alles organiseert is al aan de gang.

Website Kerken010

Het Convent heeft de verantwoordelijkheid naar zich toe getrokken van de website Kerken010. Nieuws op kerkelijk terrein, ontwikkelingen in de stad, bijzondere vieringen en bijeenkomsten, en een geregeld nieuw geschreven column geven vulling aan deze site. De redactie van de site onderhoudt contacten met diegenen die ons bekend zijn in de stad die zorg dragen voor de publiciteit in eigen parochie of gemeente. Het beleid is er op gericht het aantal kerkgenootschappen die vermeld worden in de website te laten groeien.

Yom haSjoa

Het is een lange traditie in Rotterdam, elke jaar in het voorjaar vindt een plechtige viering plaats in de Laurenskerk ter gedachtenis aan de moord op het Joodse volk ten tijde van de bezetting van 1940-1945. Een interconfessionele werkgroep bereidt deze viering voor en voert deze uit. Het Convent levert de bestuurlijke koepel voor dit gebeuren



Gedenken

Het Convent is elk jaar aanwezig bij de centrale herdenkingsbijeenkomst op 4 mei in de Grote of Sint-Laurenskerk en aansluitend op het Stadhuisplein. Namens het Convent wordt er op dit plein een krans gelegd. Ook bij de gedachtenis van de 14^e mei, het bombardement op Rotterdam in 1940 is het Convent vertegenwoordigd. Dit geldt ook voor de herdenking van de afschaffing van de slavernij, Keti Koti op 1 juli.

Kritisch volgen

Het Convent ziet het als taak gevraagd en ongevraagd commentaar te geven op het functioneren van de stedelijke politiek. Wij zoeken daartoe vaak contact met de overheid en met de plaatselijke pers. De moord op de Franse leraar Paty eind 2020 en de daaruit voortvloeiende commotie en geweld dreef ons een brief te doen uitgaan dat wij in deze veelkleurige stad anders met elkaar willen omgaan. Het geweld in het voorjaar naar aanleiding van het instellen van de Avondklok noopte ons een schrijven te laten uitgaan rust en geduld op te brengen naar overheid en zorg. De brief over Paty leidde tot een gedachtewisseling met de politie van Rotterdam over gedeelde belangen: de plek van zowel

de politie als van kerkelijke betrokkenen in het stabiliserende midden van de samenleving. Over deze vraagstelling volgen nog nieuwe gesprekken.

Middenveld

Het bestuur van het Convent kwam min of meer toevallig in contact met de leiding van Politie Rotterdam. Onze inspanningen om bij verschillende incidenten in de wereldpolitiek in alle boze reactie het milde midden te zoeken en onze plek van verbinding daarin aan te wijzen, werden deze herkend door de Rotterdamse politie als vergelijkbaar met hun inzet. Zouden we elkaar als bondgenoot kunnen herkennen, en de betekenis daarvan kunnen verhelderen. We hielden daartoe een paar keer een gemeenschappelijk overleg en plannen voor het voorjaar een bredere ontmoeting van voorgangers uit de breedte van alle religies en politiemensen over deze thematiek, begeleid door een expert.

Update Tel je Zegeningen

In 2008 kwam het rapport 'Tel je zegeningen' uit. Daarin werd de economische bijdrage van het vrijwilligerswerk in Rotterdam vanuit kerkelijke kaders uitgemeten. Inmiddels is een herhaling van zo'n onderzoek uitgevoerd. In het coalitierapport van het College van B en W van Rotterdam werd om zo'n hernieuwd onderzoek gevraagd, maar dan van en voor alle instellingen met godsdienstige en levensbeschouwelijke achtergrond. Dat zijn er maar liefst 176! Het Convent is met andere partners in de stad opdrachtgever, het Verwey-Jonker Instituut in Utrecht deed het onderzoek en stelde het rapport samen. Het rapport gaat in op de rol die de bovengenoemde organisaties spelen in het leven van Rotterdammers en brengt in beeld hoeveel vrijwilligersuren hiertoe worden ingezet en wat het de maatschappij zou kosten wanneer deze activiteiten door beroepskrachten zouden moeten worden uitgevoerd. Het Convent mocht het rapport op 10 december 2020 aan bieden aan wethouder armoedezaken, Michiel Graus in de Viplounge van de Kuip .

De publicatie kan verkregen worden bij het onderzoeksinstituut: <http://www.verwey-jonker.nl>. Op de website van het Convent staat een samenvatting van het rapport.

De leden van het bestuur van het Convent vertegenwoordigen in de meeste gevallen meer dan alleen hun eigen kerk. Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Bert Davelaar	vertegenwoordigt de Gereformeerde gezindten
Michel Hagen	vertegenwoordigt de Rooms-Katholieke Kerk en de Oud-Katholieke Kerk
Koen Holtzapffel	namens de Remonstranten en Doopsgezinden
Erik Maan	namens het Leger des Heils
Albert Ringer	vertegenwoordigt de Liberale Joodse Gemeente en de Nederlands Israëlitische Gemeente
Nico Rijdsdijk	vertegenwoordigt de Evangelische gemeenten en Pinkstergemeenten
Harold Schorren	vertegenwoordigt de Hervormde Gemeente, inclusief de Lutheranen, de Waalse en de Schotse Kerk
Karel-Jan Tolsma	namens de Christengemeenschap
Lea Lynch	vertegenwoordigt de SKIN – kerken

Dagelijks bestuur:

Bert Kuipers

Bert Davelaar

Edmond T Schroots

voorzitter

secretaris

penningmeester

Adres:

Hang 7, 3011 GG Rotterdam

Email-adres:

secretaris.convent@gmail.com